

Bài 3 : 14 Trường hợp cụ thể Thục Vũ và Ý Dân bôi xoá, sửa đổi, viết thêm, để mạ lỵ và vu khống các hoạt động quốc tế cho Nhân quyền & Tự do tôn giáo của Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

PARIS, ngày 25.5.2019 (VCHR & PTTPGQT)

[Xem Bài 1 \(https://tinyurl.com/ydylbr9f\)](https://tinyurl.com/ydylbr9f)

[Xem Bài 2 \(https://tinyurl.com/y5lnm3t2\)](https://tinyurl.com/y5lnm3t2)

“Thục Vũ Hoàng Hữu Thụy và Ý Dân Nguyễn Đức Thuần càng viết càng sai, càng đổi trắng thay đen, càng phơi bày sự xảo quyệt. Bởi đám Lực-lượng-3-Mống này, tự vỗ ngực xưng chúng là “Lực Lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo”, viết 87 bài mạ lỵ, vu cáo *Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất* và Cư sĩ Võ Văn Ái. Chúng không viết bằng cây bút, mà bằng **cục gôm** như bọn khuyến mã dưới các đế chế Phát xít hay Cộng sản. Chúng tẩy xoá tất cả sự thật xã hội, lịch sử và con người, để tuyên dương *Thời đại mới* của sự vu hãm và giết người hiền lương. Mọi bài viết của chúng hiện diện đầy đủ tên người, ngày tháng, sự kiện y như thật — nhưng là sự thật hư cấu của những tờ rơi Mạo tin/Fake News ném đá giấu tay. Hãy xem 2 tên Dư Luận viên này nhào lộn cục gôm tẩy xoá và vu khống Phật giáo qua 87 bài viết trong vòng 20 tháng thông qua 14 trường hợp vu khống viện dẫn cụ thể.”

(Tiếp theo Bài 2)

Lời Ghi chú bài kết

: Bài thứ 3 hôm nay kết thúc loạt 3

bài do tập thể Cơ sở Quê Mẹ : Hành động Cho Dân chủ Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, thực hiện nhằm vạch trần bộ mặt xảo trá của 2 tên viết thuê chữ mướn Thực Vũ Hoàng Hữu Thụy và Ý Dân Nguyễn Đức Thuận. Ba bài viết nêu lên 14 ví dụ cụ thể mà 2 tên Dư luận viên toàn chế bôi đen, biến có thành không, biến không thành có, bóp méo sự thật để vu hãm người hiền lương ở thời kỳ xã hội Việt Nam vỡ vụn, cực kỳ phân hoá và nhiễu nhương ngày nay.

Tập thể hai

cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế không chủ ý đôi co, đấm chính, trả lời những vu khống, miệt thị qua 87 bài viết trong vòng 20 tháng của 2 Dư luận viên Thực Vũ - Ý Dân. Chúng tôi chỉ trình bày một số tài liệu và hành hoạt cụ thể bị chúng mang ra mạo hoá theo tâm địa của kẻ không có nhân cách người. Mong mỗi, người còn lòng dạ quê hương, cũng như mai hậu, còn tư liệu so chiếu, phân biệt những trùng độc manh nha sinh nở từ chế độ ngoại thuộc và quyền bính sát nhân trên đất nước ta hôm nay, đặc biệt ở cạnh khía tục tằn thoá mạ của nền Văn hoá Chữ — lấy sự nguyên rủa làm cơ sở bôi mặt đá nhau cho mục tiêu tàn diệt Văn hiến Việt.

**Cơ sở Quê Mẹ &
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế**

Trường hợp thứ 3 :

***Dù chẳng liên hệ bà con hay bạn hữu, Thực Vũ vẫn bôi mặt viết bài đưa lên Mạng
rêu rao hấn “cung phụng tiền bạc cho ông Ái” ?!***

Ngày 26 tháng 4 năm 2018 Dư luận viên Thực

Vũ Hoàng Hữu Thụy hành nghề chữ mướn qua bài ***“Tâm thư gửi Minh Phúc Trần Quốc***

Hung - Nhìn lại một giai đoạn lịch sử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vì ai nên nổi”. Tựa bài dài lê thê như 19 trang vu cáo không đầu không

đuôi. Lập đi lập lại như mấy chú Sơn Đông mãi võ.

Vì không thông tiếng Việt, hai dư luận viên Thục Vũ, Ý Dân thường không hiểu nội dung từ ngữ chúng dùng. Ý chúng muốn lấy một giai đoạn GHPGVNTN lâm pháp nạn, mà chúng gọi là “lịch sử” làm phong cảnh cho màn kịch vu cáo một nhân vật Phật giáo là ông Võ Văn Ái. Do chúng không hiểu lịch sử nghĩa là gì !

“Lịch” là chuyện đã qua. “Sử” trong tiếng Hán hội ý từ hai chữ **trung**, là không thiên lệch, và **hựu** là bàn tay. Lịch sử là chuyện đã qua do người trung chính viết lại, không vo tròn bóp méo. Ngày xưa sử quan là kẻ biên chép nhất cử nhất động hằng ngày của vua.

Dư luận viên Thục Vũ thiếu kiến văn, và tư cách người viết sử nên : “một giai đoạn lịch sử GHPGVNTN” dưới thời đại Cộng sản chỉ là sườn dựng để hắt treo “đầu heo bán thịt chó” hoàn thành tâm địa hằn thù, vu cáo. Còn chuyện thật, chuyện rõ như ban ngày ai cũng biết thì hắt giấu tiệt. Ai không biết chế độ Cộng sản khủng bố, đàn áp, truy diệt tôn giáo, không cho GHPGVNTN hoạt động tôn giáo, làm tan nát toàn bộ cơ cấu Giáo hội khi họ từ rừng xuống đồng bằng năm 1975.

20 tháng trường viết 87 bài bôi nhọ, đánh phá Phật giáo và cá nhân ông Võ Văn Ái. Nhưng không hề thấy qua 20 tháng đó, hay 42 năm trước đó cũng như 3 năm sau, chúng viết một bài nào phân tích hoặc tố cáo về sự điều linh hoá đất nước và dân tộc của chế độ cực quyền toàn trị, hay lên tiếng bênh vực cho bất cứ ai bị khủng bố trong nước vì hành xử quyền tự do ngôn luận và biểu đạt ?!

Thục Vũ cùng Ý Dân chỉ chạy tội cho Cộng sản khi tấn công Phật giáo. Chúng tạo ra một nhân vật tế thần, mang tên Võ Văn Ái, người mà chúng chụp mũ “*làm tan nát Phật giáo*”. Biến một người hiến thân bảo vệ GHPGVNTN thành kẻ “phá hoại Phật giáo”. Còn nhà cầm quyền Cộng sản thì vô tội.

Thục Vũ tụng ca cái-ta-to-bự-chưa-teo của hần, trí trá kể công cho Minh Phúc rằng :

“Bản thân anh cũng vướng mắc vào một chủ quan, một định kiến sai lầm, cho ông Võ Văn Ái là một nhà tranh đấu đại tài, nặng lòng với quốc gia dân tộc và đạo pháp, nên suốt bao thập niên anh đã phò ông Võ Văn Ái hết mình, xem ông Ái như một vị cứu tinh dân tộc. Ông là Bồ Tát Quán Âm xuống trần gian cứu độ dân lành, cứu nguy Phật giáo Việt Nam được miên viễn trường tồn”.

“Anh có thể nói thẳng rằng những gì em và Nhật Liên Dũng làm và bênh vực ông Ái bây giờ chỉ là phần nhỏ so với tội anh trước đây, luôn cả về mặt tài chánh, tiền bạc cung phụng cho ông Ái nữa”.

Chúng tôi - tập thể người từng cộng tác, hậu thuẫn, làm việc cạnh ông Võ Văn Ái trong *Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam* từ cuối năm 1975 ở Paris cũng như trong *Ban Biên tập Tạp chí Quê Mẹ* từ tháng 2 năm 1976, rồi trong *Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế* từ năm 1992 trở đi. Chúng tôi chưa bao giờ thấy bóng dáng hay nghe nói tới tên Thục Vũ hay Ý Dân liên hệ với ông Ái hay tổ chức chúng tôi bao giờ.

Thục Vũ hãy chứng minh “bao thập niên phò ông Ái” là thập niên nào vậy? Phò cách nào ? Phò ra sao ?

Từ năm 1975 đến nay, 2019, danh sách nhân viên, người cộng tác, người cảm tình, hậu thuẫn trong hai tổ chức Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chưa hề thấy tên Thục Vũ Hoàng Hữu Thụy hay Ý Dân Nguyễn Đức Thuần. Chúng cũng chưa từng là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Vậy thì Thục Vũ “phò” bằng cách nào ? “Phò” ra sao ?

Hẳn nhiên, ai hỏi rất quá, hẳn sẽ nói : tôi viết bài ca tụng ông Võ Văn Ái. Hay nhỉ, ai sai, ai nhờ hẳn viết ? Nếu Thục Vũ có viết, là chuyện tự do nhận định của hẳn. Chuyện chi kể công ? Mà công gì ? Hẳn có viết nghìn bài cũng chả ai để ý.

Chúng tôi hỏi thăm thì ông Võ Văn Ái xác nhận có một lần, vào kỳ lễ Phật Đản tháng 5 năm 2010 ở California, Thục Vũ cùng Ý Dân đến chùa xin gặp ông Võ Văn Ái trình bày việc chúng thành lập “*Lực lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo*” của chúng và xin ông Ái ủng hộ. Nhưng ông Ái từ chối, nói rằng trong tư cách thành viên có chức vụ trong GHPGVNTN, ông không thể ủng hộ bất cứ tổ chức nào không nằm trong hệ thống GHPGVNTN. Tuy ông vẫn khuyến khích mọi hoạt động mang tinh thần hoà bình, từ bi của Phật giáo. Những cuộc gặp gỡ với công chúng như thế từng xảy ra hàng trăm, hàng nghìn lần trong quá trình hoạt động và thuyết trình qua các châu lục của ông Ái, riêng gì một lần gặp gỡ ngắn ngủi với Thục Vũ đâu.

Chúng tôi đem chuyện Thục Vũ kể công “phò” và “chi tiền cung phụng” ông Ái qua câu trả lời hẳn viết cho Minh Phúc : **“Anh có thể nói thẳng rằng những gì em và Nhật Liên Dũng làm và bênh vực ông Ái bây giờ chỉ là phần nhỏ so với tụi anh trước đây, luôn cả về mặt tài chánh, tiền bạc cung phụng cho ông Ái nữa”**.

Ông Võ Văn Ái khuyên chúng

tôi hỏi thẳng Thục Vũ và yêu cầu trưng bằng cơ sở tiền hẩn “cung phụng” ông Ái là bao nhiêu ? nuôi được mấy ngày, mấy tuần ? vào thời điểm nào ?

Ông Võ Văn Ái khẳng định với chúng tôi, rằng : “Gia đình ông từng cúng hiến cả gia sản riêng, là một Nhà In ở Paris, để thực hiện cho bằng được việc đưa Tàu Đảo Ánh Sáng ra Biển Đông vớt Người Vượt Biển cuối thập niên 70, vào lúc mà sự phá hoại ba bên bốn bề nên chẳng thấy ai ra tay cứu Người Vượt Biển những năm tháng ấy.

Ông xác định gia đình ông chưa hề ngửa tay xin bất cứ ai cung phụng tiền bạc, chưa hề xin ăn của ai một chén cơm suốt 43 năm qua, ngoài sự lao động tự lực cánh sinh. Dù rằng, ông Võ Văn Ái và tập thể Quê Mẹ từng cất lời kêu gọi hậu thuẫn cho công trình đưa Tàu Đảo Ánh Sáng ra Biển Đông vớt Người Vượt Biển cuối thập niên 70, hay những cuộc vận động quốc tế đòi hỏi trả tự do cho tù nhân Trại Cải tạo thập niên 80, cho tự do tôn giáo, đưa chế độ Cộng sản ở Hà Nội ra kiện trước LHQ, v.v... và đã được độc giả tạp chí Quê Mẹ, đồng bào Người Việt trong Cộng đồng Hải ngoại cũng như nhân dân các nước Âu, Mỹ, Á đáp ứng. Nhưng đó là kêu gọi đóng góp cứu người đồng bào Việt Nam lâm nạn chứ không kêu gọi cho bản thân hay gia đình ông.

Từ góc độ này, thì Thục Vũ có một vài lần gửi tiền ủng hộ cuộc đấu tranh, vận động quốc tế của Cơ sở Quê Mẹ. Chứ KHÔNG HỀ “*cung phụng tài chánh, tiền bạc để nuôi sống bản thân hay gia đình ông Võ Văn Ái*”. Hai chuyện khác nhau. Sự kiện như thế từng có hàng nghìn độc giả tạp chí Quê Mẹ hay đồng bào trong Cộng đồng ra tay bảo trợ.

Các danh sách cảm tạ đăng tải trên tạp chí Quê Mẹ từ 1976 đến đầu năm 2000 còn y nguyên chứng cứ.

Nhưng kể từ khi chúng tôi biết, và biết rất sớm, dụng ý Thục Vũ dùng tiền làm gạch nối kết thân nhằm xâm nhập phá hoại tổ chức, nên chúng tôi đã tế nhị lựa lời từ khước tiền tặng dử của Thục Vũ. Sau đây, là bằng chứng *Thư Thục Vũ gửi*

Quê Mẹ

Quê Mẹ: Action for democracy in Vietnam & Vietnam Committee on Human Rights

<https://queme.org/vi/>

tặng

tiền ủng hộ Cơ sở Quê Mẹ, chứ không là cung phụng

ông Ái :